

HVERDAG PÅ GARDERHØJFORTET

Livet som soldat var præget af en masse rutiner: Hver dag stod soldaten op på samme tid, spiste på samme tid og gik i seng på samme tid. Derudover skulle soldaten løse en masse opgaver. Selvom krigen aldrig kom mente dem, der bestemte over soldaterne nemlig, at det var vigtigt, at soldaterne lærte at gøre, som der blev sagt. På næste side kan du læse soldaten Haralds beskrivelse af en almindelig dag på Garderhøjfort.

Sammenlign soldatens hverdag med din egen. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem din hverdag og soldatens? Overvej for eksempel:

- Hvilke opgaver havde soldaten? Hvilke opgaver har du? Derhjemme, i skolen, andre steder.
- Hvem bestemmer, hvordan du bruger din dag?
- Hvor meget fritid havde soldaten? Hvor meget har du?
- Hvilken tid på dagen kan du bedst lide? Hvad laver du der?
- Får du også det samme at spise hver dag? Hvem bestemmer hvad du spiser?



ORDFORKLARING

- *Reveillen*: Horn eller trommesignal, der vækkede soldaterne om morgenen som et vækkeur.
- *Kaserneløjnanten*: Ham, der stod for kasernen, hvor soldater sov og spiste.
- *Projektiler*: Kugler og granater fra geværer og kanoner.
- *Forsvindingstaarnene*: Kanontårne på Garderhøj, der kunne sænkes ned i fortet, så de ikke kunne ses.
- *Batteri*: En mindre opstilling af kanoner uden for fortet.
- *Fodexercits*: Øvelser til fods.
- *Forterrænet*: Området foran fortet.
- *Skytset*: Geværer og kanoner.
- *Retræten*: Når man trækker sig tilbage, her når soldaterne skulle gå i seng.

Om Morgenen kl. 4 blæser Reveillen, og herude er det højst ufornuftigt ”at sunde sig lidt”, inden man staar op, hvad man jo ellers nok kan forfalde til paa steder, hvor Kaserneløjtnanten er langt borte. Er man ikke ude af Sengen og travlt beskæftiget med at rede den, naar Klokken er et Kvarter over fire, kan man være vis paa at blive noteret af den inspektionshavende Officer, og hvor velgjørende en Morgenlur end kan være, er den dog dyrt betalt, naa Middagshvilen som erstatning skal anvendes til Fejning og Rivning, Vandhentning, Opsamling af Skrubbudser i Gravene og andet lignende, sikkert meget gavnligt, men slet ikke morsom Sport [...] Lidt før sex stiller hele Styrken til Parade i Strubegraven, og først naar Næstkommanderendes kritiske Blik lykkelig og vel er passeret forbi Ens Ringhed, aander man frit og kan med godt Humør tage fat paa Dagens Gjerning [...] En Times Tid efter ere Øvelserne fuldt gang overalt - Forternes indre gjenlyde af Kommandoraab, Projektiler [...] Forsvindingstaarnene skyde ivrigt ivejret som Paddehatte for, efter at have afgivet en Række af Skud mod det markede fjendtligt batteri [...] Kl. 12 hører Formiddagsøvelsen op, og Styrken samles atter paa Garderhøj, hvor Kokken og hans Hjælpere [...] staar klar med Middagsmaden. Menuen er ikke særlig afvekslende: den ene dag Suppe og Kjød, den næste Ærter og Flæsk! [...] naar Tallerkner og Skaale ere vel rengjorte og stillede paa Plads, kommer Dagens gode Time – Middagssøvnen! [...] Eftermiddagsøvelserne vare som Regel fra 4 – 6 og bestaa enten i Fodexercits [...] Signal- og Telefontjeneste, Orientering i For-terrænet eller Rengjøring af Skytset o.s.v. [...] Ved Solnedgang stryges Flaget [...] Naar Dagens Øvelser ere afsluttede, Sagerne pudsede til næste dag, Aftensmaden fortæret (...) har man Fornøjelse af en fredelig Aftentime [...] Tobakken smager godt, naar den nydes paalangs i Græsset [...] Men Stilheden brydes pludselig af et skingrende Hornsignal - Der er Retræten - Man farer op i et spring [...] og styrter afsted til Sovekasemat-ten.

Uddrag af Premierløjtnant Harald Harboes optegnelser fra Garderhøjfortet, 1893. Gengivet i Livet på Fæstningen, Claus Harkjær, 2006.